

Home / Beauty / Blog / Happiest Feet

← Zo logisch!

Mooi met Monoi →

06 | Happiest Feet

aug. 2012 | *De beste pedicure die ik ooit heb gehad.*



De combinatie van veel hardlopen én hakken dragen heeft ervoor gezorgd dat een carrière als voetenmodel nooit meer haalbaar is voor mij. Maar pedicures komen in de meeste gevallen niet op meer neer dan een aal en een lakje, is mijn ervaring. Groot was mijn verbazing dan ook toen ik bij het **Skins Institute** een medische pedicure met de nieuwe producten van het Britse merk **Margaret Dabbs** onderging. Het rek werd opgericht door **Dabbs** zelf, een bekende voetenexpert met haar eigen salon in **Liberty**. In iets meer dan een uur werden mijn voeten zachter dan ooit. Ze fonkelen me nu al drie dagen tegemoet. Gescrubt met de *exfoliating foot mousse* (met vermalen tea tree blad en emu-olie), gevijld, gelakt en geolied. De beste pedicure die ik ooit heb gehad. De producten van **Margaret Dabbs** zijn nu te koop bij **Skins**. Een pedicure in het **Skins Institute** kost €65.

AUTEUR RINKE TJEKEMA

Tweeten 3

Pin

Like 8

IN BEAUTY

- > Nieuws
- > Trends
- > Blog

VOGUE

*Before it's in fashion,
it's in VOGUE.*

Meld je aan voor
de nieuwsbrief >

VOLG VOGUE NL

Facebook

Twitter

Nieuwsbrief